



columns, verslagen en verhalen

ZwartWit columns, verslagen en verhalen door Marc Papanikitas

Zwart

Wit

Marc Papanikitas (1967), fameuze Belgische ultraloper, is een man van uitersten. Op sommige momenten geeft hij al zijn concurrenten het nakijken, de volgende wedstrijd kan alweer een droeve mislukking zijn. Het ene moment verkeert hij lachend tussen zijn vrienden, dan weer zit hij in zijn eentje in de put. Hij is hard voor zichzelf, aardig voor anderen. Zijn uitspraken zijn vaak zwart-wit, maar zijn schrijfsels verraden een onmiskenbaar komisch talent. Een dynamische spraakwaterval, soms wat chaotisch, met veel barokke tussenwerpingen, maar in leesbaar en sappig Vlaams.

In dit boekje zijn Marc's beste columns, verslagen en verhalen van de afgelopen vijf jaar bijeengebracht. Zij geven een openhartig en boeiend beeld van zijn leven als (ultra)loper. Van podium tot psychiatrische inrichting. Van zwart en wit.

ISBN 978-90-79426-12-6



MARC PAPANIKITAS